

# Plaats oorlogsmonument

**BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF** • De onlangs opgerichte Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf/Brandwijk organiseert op donderdag 11 februari om 20.00 uur een informatieavond over de locatie waar een oorlogsmonument zou kunnen komen.

Vorig jaar is in de Brandwijkse polder een motor en een propeller van een Avro Lancaster bommenwerper geborgen, die gecrasht is op 22 mei 1944.

Hierbij zijn zes personen omgekomen, die begraven liggen op het kerkhof bij de Nederlands Hervormde kerk in Molenaarsgraaf.

## Niet vergeten

Onlangs is de Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk opgericht, bestaande uit betrokkenen en afgevaardigden van organisaties uit de dorpen.

“Wij willen als stichting een monument oprichten dat gemaakt wordt van deze motor en propeller, zodat niet wordt vergeten wat deze bemanningsleden door hun inzet en opoffering voor onze vrijheid hebben betekend”, laat voorzitter Jan Boele van deze stichting weten.

Omwonenden en andere belangstellenden worden door de stichting graag betrokken bij de plannen.

## Twee ontwerpen

Er zijn twee ontwerpen van kunstenaar Paul Pallandt die gepresenteerd zullen worden, met daarbij eventuele locaties waar het monument geplaatst zou kunnen worden.

Deze locaties bevinden zich in Brandwijk en Molenaarsgraaf en zijn, vanwege het historische lokale karakter, niet al te ver verwijderd van de plaats waar de restanten van het oorlogsvliegtuig gevonden zijn.

## Presentatie

De informatieavond op donderdag 11 februari vindt plaats in verenigingsgebouw De Akker, achter de Gereformeerde kerk te Brandwijk. Naast een presentatie van de ontwerpen en de eventuele locaties van het monument, zal voorzitter Boele een toelichting geven over de totstandkoming en het doel van de stichting.

“Via diverse fondswerving hopen wij het benodigde bedrag voor het monument bij elkaar te krijgen.” Iedere hulp is van harte welkom, zowel financieel als in natura.